



www.hoopverlening.nl

Mooi mens,



HOOP. Wat betekent dat woord in jouw leven? Is het iets waaruit je leeft of ben je het al lang geleden kwijtgeraakt? Bijvoorbeeld toen je het vertrouwen in mensen verloor door die ene gebeurtenis. Je carrière maar niet van de grond kwam. Je relatie een deuk opteef. Je depressief werd. . . Er zijn tal van omstandigheden die kunnen maken dat het schip dat jouw leven heet, stuurbos door de golven heen en weer gestingerd wordt.

HOOP. Daar wil ik als psychosociaal therapeut met jou - of iemand in jouw omgeving die wel wat hoop kan gebruiken - naar op zoek. Hoe? Door het anker uit te gooien en samen stil te staan bij de vraag waar de storm vandaan komt. Maar ook om te ontdekken wat je nieuw houvast en perspectief kan geven.

In 2017 bouwde ik een blokhut in onze achtertuin aan de Trompstraat in Bodegraven. Een 'kajuit' waar ik maar wat graag met mensen in gesprek ga om hoop te verlenen. HOOP op betere tijden. MOED om oude patronen achter je te laten. En LIEFDE voor het leven en de mensen die daar deel van uitmaken.

Je bent van harte welkom!

Martijn Schenk

Meer weten: www.hoopverlening.nl / 06 - 29 00 25 46

www.hoopverlening.nl